

Te Deum

De innerlijke rust, die hemels is  
Komt tot degenen die vertrouwen  
Zij vallen niet aan  
Zij verdedigen niet  
In tijden van nood voelen zij de moeite niet  
Want iedere bedreiging van hun leven  
Brengt hen dichter bij Huis.

De weg is lang en zeer eenzaam  
Gevuld met vreugde en heimwee.  
Toch scheidt slechts één stap hen van hun bestemming;  
Maar wanneer die stap wordt gezet  
Is niet aan hen om te beslissen.

Soms is het heimwee groter dan de vreugde  
Dan voelen zij de hand op hun hoofd  
En de kus op hun voorhoofd  
Die hun moed geeft.

Soms is de vreugde groter dan het heimwee  
Dan horen zij de liederen  
En zien zij het Licht -

En altijd, bij vreugde en bij heimwee,  
In het Licht en onder tranen,  
Weten zij in zich de rust van het vertrouwen  
Die hemels is.