

## HET FYSIEKE LICHAAM

In het geheel van geest, ziel, lichaam en aura is het lichaam de fysieke drager van de geest. Het is dat deel van de mens dat hij als aards ervaart en waarin hij zijn ervaringen plaatst. Het is ook het deel van de mens dat het meest aan slijtage onderhevig is en op de meest verschillende manieren beschadigd kan worden. Ook daarom wordt het na een vrij korte tijd verlaten, zodat de geest, indien nodig, weer in een nieuw lichaam zijn ontwikkeling kan voortzetten.

Wanneer het lichaam gezond is, functioneert het in harmonie. Alle lichamelijke aspecten zijn met elkaar in evenwicht en reageren op elkaar. Iedere verstoring van dat evenwicht veroorzaakt problemen in het functioneren van alle andere lichamelijke onderdelen, die dan gezamenlijk zich erop gaan toeleunen dat het evenwicht weer hersteld wordt. Dit noemt men het regenererend vermogen van het lichaam.

De directe verbinding tussen lichaam en ziel - en daardoor de indirecte verbinding tussen lichaam en geest - is het verstand. Dit is het meest geestelijke aspect van het lichaam: het zet impulsen vanuit de ziel om in woorden en lichamelijke behoeften en het zet lichamelijke ervaringen om in gevoelens, die weer het gebied zijn van de ziel.

Het verstand wordt geactiveerd door de hersenen. Doordat het brein (waarmee zowel de hersenen als hun functioneren bedoeld wordt) de enige schakel is tussen het fysieke lichaam en de geestelijke aspecten van de mens, is een storing daarin niet minder dan een ramp. De kleinste beschadiging kan ontzettende gevolgen hebben, hoewel het veel uitmaakt op welke plaats zo'n beschadiging zich bevindt.

Voor de "normale" mens bestaat de Schepping uit hemzelf, zijn familie, zijn kennissen, de natuur en de "rest van de wereld" - in volgorde van belangrijkheid. Wanneer hij "ik" zegt, bedoelt hij zichzelf in relatie tot zijn wereld zoals hij die ervaart: fysiek. Daardoor reageert hij aanvankelijk ook alleen maar fysiek op wat er gebeurt en leeft als het ware slechts lijfelijk. Wanneer zijn lichaam ziek wordt, bestrijdt hij de ziekteverschijnselen - meer niet. Veel mensen proberen hun hele leven dit niveau van bestaan te handhaven en zien andere benaderingen als flauwekul. Zo te leven bespaart hun een heleboel gedoe in hun hoofd: ze hoeven nauwelijks na te denken en al helemaal niet de gevolgen van zulk denken op zich te nemen. Ze profiteren zo veel mogelijk van alles wat er op materieel gebied voor handen is en wensen verder met rust gelaten te worden.

Het tegenovergestelde kan ook. Er zijn ook mensen die alles wat hun overkomt onmiddellijk met hun geestelijk bestaan verbinden. Wordt hun lichaam ziek, dan is dat altijd het gevolg van een geestelijk falen; iedere ontmoeting met medemensen "heeft iets te betekenen", iedere gebeurtenis is op z'n minst een symbool van iets geestelijks. Kortom: niets staat op zichzelf, niets gebeurt "zomaar".

Wat er in werkelijkheid gebeurt, is niet absoluut in oorzaak, gevolg of betekenis.

Het is inderdaad zo dat er niets gebeurt wat niet enig gevolg heeft op een of meer gebieden van het menselijk lichaam, maar het is echt niet zo dat het leven als een cryptogram is, waarbij uit schijnbaar niet ter zake doende gegevens slechts één oplossing gedestilleerd kan worden...

Wat hierna aan mogelijkheden opgesomd wordt, bestaat dus slechts uit mogelijkheden. Het kan zo zijn, maar de kans dat het in jouw geval zo is, staat niet vast. Pas als er een stuk of drie aanwijzingen zijn die op een bepaald feit wijzen, zou je er op de aangegeven manier aandacht aan kunnen besteden - als je wilt.

Er zijn ziekten, die in aanleg erfelijk zijn. Die aanleg erf je door je angst voor het komende leven terwijl je lichaam nog in de baarmoeder gevormd wordt: angst kost veel energie en die energie kan in die fase alleen maar onttrokken worden aan de kracht die nodig is voor de vorming van het nieuwe lichaam... Ziekten zijn erfelijk geworden, doordat de mens in het verleden niet goed voor zichzelf is gaan zorgen: honger, uitbuiting, slechte huis vesting, slechte voeding en onderdrukking hebben het menselijk lichaam, ook in de aanleg, zodanig aangetast dat het heel kwetsbaar is geworden.

Het enige wat je zou kunnen doen om te voorkomen dat een erfelijke ziekte (als je er tenminste niet al mee geboren bent) uitbreekt, is gedurende je hele leven in jezelf geen enkele negativiteit toelaten. Iedere vorm van negativiteit waar je bij betrokken raakt, of die nu van jezelf of van een ander afkomstig is, kost je energie en tast je immuniteitssysteem aan. Wat dat betreft gaat de kruik net zo lang te water tot hij barst: op een gegeven ogenblik ben je zo verzwakt, dat de erfelijke ziekte zijn kans krijgt.

Natuurlijk kan niemand voorkomen dat hij in zijn leven te maken krijgt met negativiteiten en het zou krankzinnig zijn, iemand te verwijten dat hij ziek is geworden... Het is echter wél heel zinvol om zo positief mogelijk in het leven te staan. Misschien voorkom je er niets mee, maar het maakt je bestaan in elk geval veel mooier!

Er zijn ook een aantal ziekten die veroorzaakt kunnen (let wel: **kunnen**) worden door een verkeerde geestelijke houding. Zo'n houding is over het algemeen heel gewoon, maar werkt ziek makend wanneer de mens zich er niet van kan losmaken.

Wie zijn ergernissen niet kan loslaten, kan zijn dikke darm ziek maken.

Wie zijn woede vergroot en "opvreet", dus niet los kan laten, kan zijn dunne darm ziek maken.

Wie zijn gevoelens niet kan uiten, kan zijn keel ziek maken.

Wie zijn spanningen niet kan loslaten, kan zijn maag ziek maken.

Wie geen Liefde kan geven en ontvangen, kan zijn hart ziek maken.

Wie geen vertrouwen kan geven en ontvangen, kan zijn nieren ziek maken.

Het is beslist niet zo, dat het lichaam altijd via deze kwalen aanwijst waar de problemen zitten. Alle lichaamsdelen kunnen ook ziek worden door lichamelijke omstandigheden. Vanzelfsprekend is het wel heel gezond om niet alleen te letten op wat je eet en drinkt, maar ook je te oefenen in het loslaten van wat je bezighoudt, vooral als dat onderwerp je dwars zit. Wie geestelijk en lichamenlijk goed voor zichzelf zorgt, heeft een veel grotere kans op een gezond lichaam dan iemand die dat niet doet.

Wie ziek is, wil beter worden, als het goed is. Sommige mensen zijn gehecht aan hun kwaal, omdat die hen bezighoudt en veel aandacht oplevert. Zo iemand wil eigenlijk liever ziek blijven en bij hem is de wens vaak de vader van de gedachte. Om zo iemand te helpen genezen, is het beter hem zo min mogelijk aandacht te schenken als het zijn kwaal betreft, maar juist heel veel aandacht aan de rest van zijn bestaan te schenken.

Wie echt gezond wil worden als hij ziek is, mag niets nalaten te doen wat zijn herstel kan bevorderen. Meestal komt dat neer op voldoende rust te nemen - beter worden kost veel energie - en veel water te drinken. Is de ziekte ernstiger dan een griepje of een kinderziekte dan moet de dokter er aan te pas komen. Het heeft geen zin een arts te raadplegen en zijn voorschriften niet op te volgen, dus is het noodzakelijk om zijn adviezen op te volgen. Helpen die niet voldoende, dan kan verder gezocht worden naar de juiste behandeling, eventueel onder leiding van een specialist.

Het is een vergissing, te denken dat iedere ziekte door een homeopathische behandeling kan genezen. Je zou wel iedere ziekte met homeopathie moeten kunnen voorkomen, ware het niet, dat er meer invloeden meespelen dan alleen lichamelijke.

Zo kan ook iedere ziekte door louter positiviteit worden genezen, als het je lukt, iedere vorm van negativiteit verre van je te houden. Mij is dat nog niet gelukt...

Vaak is het mogelijk met behulp van de energie die sommige mensen kunnen geven aan een ander de ziekteverschijnselen te verminderen of zelfs weg te nemen. Wanneer het gaat om een ernstige ziekte, mag dit nooit een aanleiding zijn om de hulp van een arts van de hand te wijzen. Het feit dat de ziekteverschijnselen verminderen wil namelijk lang niet altijd zeggen dat de ziekte verdwijnt. Het kan wel, maar het is in zo'n geval echt noodzakelijk het zekere voor het onzekere te nemen. Vertel de arts wel, hoe het komt dat je je beter voelt, ook al loop je de kans uitgelachen te worden.

## DE AURA

Wanneer iemand je nadert zonder dat je het weet, voel je op een gegeven ogenblik zijn aanwezigheid. Dat is het moment, waarop zijn aura jou raakt.

Je kunt je een aura het beste voorstellen als een eierschil die om je heen is. De schil is de begrenzing van de energie die bij je hoort. Alle energieën werken vanuit de aura op het lichaam. Het maakt niet uit of de energie afkomstig is van eten, drinken, lucht of van een persoon; de energie die jou in leven houdt, wordt opgenomen in de aura en van daaruit gedistribueerd.

De aura is het meest vluchtige geestelijke deel van de mens. Het is van het grootste belang, dat je aura van goede kwaliteit is. Wanneer er iets mis is met je aura, is er ook iets mis met jou. Iedere kwaal begint in de aura, en kan daar genezen worden, zonder dat het lichaam er ook maar de minste last van krijgt. Wie in staat is, positief te leven, heeft een gezonde aura en dus een gezond lichaam.

Ieder lichaamsdeel is van een andere materie dan ieder ander lichaamsdeel en gebruikt energie van een andere frequentie dan ieder ander lichaamsdeel. De aura zorgt er voor, dat alle energie gaat trillen op de frequentie die op dat moment nodig is. Dat kan desnoods op een miljoen manieren tegelijk, afhankelijk van het lichaam en de geest en het etherlichaam (de ziel). Zo lang de aura gezond is, worden alle delen van de gehele mens voorzien van de energie die op dat moment van pas komt.

Er zijn helderzienden, die energietrillingen kunnen waarnemen als kleuren. Wanneer zij zich op iemand concentreren, zenden zij energie uit van een bepaalde frequentie, en dat deel van de aura, dat diezelfde frequentie heeft, wordt dan voor hen zichtbaar. Aan de intensiteit van de kleur kunnen zij dan zien, of de mens op dat gebied gezond is. Iedere helderziende met deze gave heeft zijn eigen kleurenschema; voor de een is groen de kleur van de maag, voor een ander kan het de kleur van de zelfbeheersing zijn, of welk onderdeel dan ook. Er zijn helderzienden, die alle frequenties in de aura tegelijk waarnemen. Voor hen is het uitermate moeilijk de juiste conclusies te trekken uit wat zij zien. Hoe meer iemand ziet, des te meer tijd heeft hij nodig om zich te realiseren wat hij ziet. Iemand die de totale aura waarneemt, heeft tenminste een uur nodig om hem te duiden. Wanneer hij minder tijd tot zijn beschikking heeft, mag hij niets over de aura zeggen, want dan trekt hij overhaaste conclusies en maakt fouten.

In de aura zijn ook gebeurtenissen zichtbaar die negatieve gevolgen hebben voor de mens. Een helderziende die de gave heeft deze voorvallen te zien, kan iemand vertellen waardoor een bepaald probleem ontstaan is. Soms ligt de oorzaak in dit leven, soms in een vorig leven.

Het is niet altijd eenvoudig, de juiste gebeurtenissen te zien. Het komt vaak voor, dat iemand een probleem onder woorden brengt, waarop de helderziende zich dan concentreert. Dan verschijnt voor hem in de aura van degene die zijn hulp ingeroepen heeft, het beeld dat de oorzaak van het probleem toont. Als de ander intussen aan iets anders begint te denken, dan vervaagt het beeld en komt er een ander beeld doorheen. Veel hulpzoekers hebben grote moeite zich op één onderwerp te concentreren, zodat hun aura voor de helderziende heel verward wordt. Ook komt het voor, dat de helderziende niet de echte gebeurtenis(sen) te zien krijgt, maar symbolische beelden. Die symbolen zijn meestal moeilijk te duiden, omdat ze heel persoonlijk zijn voor de helderziende. Hij moet dan ook nog zijn aandacht aan die beelden schenken en zich realiseren wat die voor hemzelf kunnen betekenen. Als dan de hulpzoeker zich ook nog eens niet goed kan concentreren, dan is het duidelijk, dat de uitspraken niet altijd juist zijn.

Veel hulpverleners - en niet alleen helderzienden - maken daarom gebruik van de mogelijkheid de hulpzoekende zich zó te laten ontspannen, dat zijn gedachten niet meer van het een naar het ander springen. Hij is dan in staat, rustig naar zijn eigen verleden te "kijken" en op de vragen van zijn hulpverlener te antwoorden.

Soms is hij dan zelfs zo ontspannen, dat zijn eigen helderziend vermogen begint te werken en hij de gebeurtenissen die benoemd worden, gaat zien en er over kan vertellen. Het gevaar van deze overigens uitstekende methode is, dat op dezelfde manier ook hypnose opgewekt kan worden. Dan is de hulpzoeker de macht over zijn geest kwijt en kan een negatieve geest hem beelden laten zien die niets met zijn eigen verleden te maken hebben. Bovendien is het voor hem dan, alsof hij die gebeurtenissen nú beleeft, met alle spanningen en ellende die er bij horen. De hulpverlener noch de hulpzoeker kunnen weten, dat wat er gebeurt niet echt is, zodat de verwarring alleen maar groter kan worden - zelfs zo, dat er nieuwe psychische schade ontstaat.

In de aura is niet te zien wat de toekomst zal brengen. Wie iemand dat vertelt, liegt. Het voorspellen van de toekomst heeft altijd met negativiteit te maken, want gebeurtenissen liggen niet vast. De mens heeft als basis voor zijn ontwikkeling de Vrijheid gekregen. Hij is altijd Vrij om "nee" te zeggen, zodat zijn leven een ander verloop krijgt, dan wanneer hij "ja" gezegd had. Wanneer toekomstige gebeurtenissen vast zouden liggen, dan zou de Vrijheid van de mens niet bestaan. Wanneer de mens geen Vrijheid had om ontwikkelingen af te wijzen, zou hij dus alleen in staat zijn te handelen zoals goed voor hem was. Dan zou hij dus nooit ziek zijn, geen ruzie maken, geen oorlog voeren, zijn medemens geen kwaad doen... Het klinkt absurd, maar in feite is de ellende in de wereld het bewijs voor de Vrijheid van de mens...

Dat sommige helderzienden af en toe toch juiste voorspellingen doen, is mogelijk doordat zij - al dan niet bewust - contact hebben met de negatieve geestelijke wereld. Ook vanuit die dimensie zijn de gebeurtenissen zichtbaar die logischerwijs moeten gaan plaatsvinden, wanneer er niets in de lopende gang van zaken verandert. Gelukkig is er niets veranderlijker dan de mens, zodat voorspellingen zelden uitkomen.

### **Een zieke aura**

Het kan voorkomen, dat de energie die de aura zelf in stand houdt, beschadigd wordt. Dan wordt de aura ziek en kan niet meer goed de energie van de chakra's regelen. Mensen die de aura kunnen waarnemen, ervaren die ziekte als een beschadiging en spreken van een "gat in de aura". Hoewel het niet letterlijk een gat is, klopt die beschrijving vrij goed met de verschijnselen van de gevolgen van een zieke aura. Wanneer je je de aura voorstelt als een opgeblazen ballon, kun je je voorstellen dat de "lucht" door een zwakke plek weglekt. Doordat je gewoon doorgaat met ademen, eten en drinken, blijft de vorm nog wel zo ongeveer gehandhaafd, maar er zit geen echte kracht meer in. Een zieke aura heeft de neiging precies verkeerdt om te werken: wanneer er slechte energie in de buurt is, neemt hij die op en staat de goede energie die er nog was, af.

Een van de meest opvallende gevolgen van een zieke aura is dan ook dat de mens doodmoe wordt, als hij met andere mensen samen is. Voor zijn gevoel heeft hij geen enkele reden om moe te zijn, maar zodra hij bij andere mensen komt, wil hij weer weg.

Het hangt van de gezondheid van de aura van de anderen af, of hij nog meer verschijnselen overneemt. Normaal wordt de afgewerkte energie via de grootste chakra's afgestaan aan de buitenlucht, waar die weer gezuiverd wordt, maar iemand met een zieke aura neemt juist de afgewerkte energie van anderen in zijn aura op. Heeft die energie alleen maar met vermoeidheid te maken, dan voelt hij zich ook alleen maar moe. Maar komt die energie ook van een hoofdpijn, of spanning, of welke kwaal dan ook, dan voelt hij die kwaal alsof het de zijne is. Trekt hij zich terug, dan verdwijnen ook meestal wel de klachten. Hoe langer de aura echter ziek blijft, des te moeilijker wordt het om afgewerkte energie af te staan en goede energie op te nemen. Op den duur kan iemand chronisch ziek worden, lichamenlijk en geestelijk. Typische ziekten voor iemand met een zieke aura zijn overspanning, hoofdpijnen, pleinvrees, bijholteontstekingen, misselijkheid, achterdocht en koude ledematen. Vooral een combinatie van die klachten wijst op een zieke aura.

Een aura kan alleen ziek worden door gebrek aan Liefde; in feite zelfs alleen maar door gebrek aan eigen-Liefde. Dat wil zeggen: zelfs al word je door niemand geliefd, zelfs al weet je zeker dat je eigen moeder je haat - zo lang je in staat bent jezelf te zien als een waardevol schepsel, dat de Liefde van de Almachtige in zich draagt, blijft je aura gezond.

Het lijkt, of een aura kapotgemaakt wordt door een geestelijke slag, die van buiten af toegebracht wordt, maar dat is niet helemaal waar. Ieder mens begint met een aura die perfect in orde is, en in staat iedere slag van het leven op te vangen en te verwerken. Wanneer iemand begint zich zorgen te maken, vult hij zijn aura van binnen uit met negatieve energie, zodat de aura kwetsbaar wordt. Is dat tijdelijk, dan herstelt zijn aura zich weer, maar als hij niet ophoudt met piekeren, dan blijft de aura vermoeid.

Hij moet nu immers niet alleen de energie van de chakra's verzorgen, maar ook steeds de negatieve energie die van de gedachten afkomstig is, verwerken. En negatieve gedachtenenergie verwerken kost veel meer kracht dan het verzorgen van de gewone behoeften. Op den duur kan de aura er niets meer bij hebben, zonder ziek te worden. Gebeurt het dan, dat een ander degene met zo'n kwetsbare aura bedriegt, of op een andere manier geestelijk mishandelt, dan wordt de aura definitief ziek. En zonder een extra dosis buitengewoon positieve energie kan hij niet meer herstellen.

Bij kinderen onder de twaalf jaar ligt dit iets anders. Hun aura raakt vermoeid doordat zij zich niet geaccepteerd voelen - en meestal is dat terecht. Soms voelen zij zich afgewezen door hun omgeving, maar meestal zijn het de ouders, die dit onbewuste gevoel veroorzaken. Als een kind een vermoeide aura heeft, is er (in de ogen van een volwassene) niet zo veel nodig om hem definitief ziek te maken. De dood van een huisdier kan dan al de druppel zijn, die de emmer doet overlopen. Wanneer de (pleeg-)ouders het kind alsnog accepteren, geneest zijn aura "vanzelf".

In principe is iedereen in staat zijn eigen aura te genezen. Negatieve gedachtenkracht heeft de aura ziek gemaakt, positieve gedachtenkracht geneest hem weer. Daartoe moet je je voorstellen dat je aura een eivormige ruimte is, waar jij midden in staat. Hij is zo groot, dat je hem net met je handen overal kunt aanraken. (In feite is de afmeting niet altijd hetzelfde, maar het gaat hier om het ontwikkelen van gedachtenkracht). Dan stel je je voor, dat je een grote pot verf hebt en een brede kwast. De kleur van de verf doet er niet toe, je kiest gewoon de mooiste kleur die je je op dat moment kunt voorstellen. Dan ga je schilderen. Heel zorgvuldig schilder je je aura in jouw eigen kleur. Er mag geen plekje overgeslagen worden. Af en toe kijk je om je heen in je aura, om te zien of er nog ergens een kiertje open is. Vergeet de grond onder je voeten niet! Als je klaar bent, houd je er mee op en je gaat over tot de orde van de dag. Deze oefening herhaal je gedurende een week iedere dag een keer. Dan is je aura weer gezond. Ook als je aura niet ziek is, kun je die oefening wel eens doen, want hij levert enorm veel energie op - en als je aura die eigenlijk niet nodig heeft, heb je iets om uit te delen.

### **Chakra's**

De organen van de aura, die de energie voor het lichaam en het etherlichaam verzorgen, heten chakra's. Je kunt je ze het beste voorstellen als trechtersvormige spiralen, die met de grootste opening in de buitenkant van de aura zitten en met de kleinste opening aan een orgaan vastzitten. Ze zijn heel buigzaam; ze bewegen mee met alle bewegingen van de aura en van het lichaam. Ook de lengte verandert met de afstand tussen het lichaam en de aura mee. Binnen een chakra zijn er twee wervelingen van energie. Een naar het orgaan toe en een van het orgaan af.

Als alles goed is, is de energie naar het orgaan toe vol kracht; die van het orgaan af is afgewerkt en wordt afgestaan aan de buitenlucht, waar hij weer gezuiverd wordt.

Wanneer niet alles in orde is, bijvoorbeeld doordat een orgaan ziek of beschadigd is, zorgt de chakra ervoor, dat er extra energie naar het orgaan wordt gevoerd. Wanneer de mens dan niet zelf voor die extra energie zorgt, door bijvoorbeeld beter te eten, meer water te drinken en meer te rusten, kan de chakra zelf vermoeid raken. Duurt die toestand te lang, dan gaat de chakra kapot, functioneert steeds gebrekkiger en verdwijnt tenslotte helemaal. Dan kan het betreffende orgaan zo ziek worden, dat kanker ontstaat. Wanneer de mens dan alsnog besluit om zorgvuldig te gaan leven, bijvoorbeeld door de voorschriften van een Moerman-arts op te volgen, kan het zijn, dat de chakra door al die positiviteit weer herschapen wordt en de kanker verdwijnt.

De grootste chakra's hebben een tweeledige functie. Enerzijds verzorgen zij de energie van het stoffelijke lichaam, anderzijds die van het geestelijke lichaam. Zo functioneert de kruinchakra, behalve als energievoorziening van het brein, ook als antenne voor boodschappen van en naar de geestelijke wereld. Wanneer je bidt, of op een andere manier om hulp vraagt, of wanneer je goede gedachten naar iemand uitzendt, doe je dat met behulp van je kruinchakra. Ook de impulsen vanuit de geestelijke wereld komen binnen door je kruinchakra. Van jouw eigen geestelijke toestand hangt af of je "afgestemd" bent op positieve of negatieve invloeden. Ook wanneer je aura ziek is, kun je positieve invloeden ondergaan, net zoals je je voor het negatieve kunt openstellen, terwijl je aura helemaal gezond is.

De kruinchakra functioneert niet alleen als antenne voor ontvangst van impulsen uit de geestelijke wereld, maar is ook het orgaan dat de paranormale eigenschappen van het helderhoren en het heldervoelen regelt. Wie helderhorend is, kan met zijn brein de impulsen vanuit de geestelijke wereld "vertalen" in woorden. In het begin kan dit verwarrend zijn, want de woorden "klinken" net als de eigen gedachten, doordat het brein ze zelf maakt. Het vormt als het ware de impulsen om tot gedachten. Gelukkig wordt er vanuit de geestelijke wereld altijd voor gezorgd dat de verwarring opgeheven wordt, voordat er echte problemen ontstaan (doordat iemand bijvoorbeeld aan zijn eigen geestelijke gezondheid gaat twijfelen). Waar je wél geestelijk ziek van kunt worden, zijn de stemmen die je vanuit de negatieve geestelijke wereld hoort. Je kunt die stemmen alleen horen, wanneer je aura ziek is. Die stemmen klinken ook niet net als je eigen gedachten, maar meer als de stem van een andere persoon, die zich in jouw hoofd (of ook wel daarbuiten) bevindt. Hoe meer stemmen je tegelijk hoort (positieve gedachten vanuit de geestelijke wereld "klinken" altijd een voor een), des te eerder en des te heviger wordt je brein ziek, zo erg, dat jij je leven beëindigen wilt - als er tenminste geen goede hulp geboden wordt...



De lichamelijke functie van de voorhoofdchakra is het regelen van de energie van de ademhalingsorganen, en die van de organen die met het zien te maken hebben. De geestelijke functie is het activeren van enkele paranormale gaven, namelijk helderziendheid, helderruikendheid, helderwetendheid en heldersprekendheid. Doordat vooral de werkzaamheid op het gebied van de helderziendheid bekend is, wordt de voorhoofdchakra ook wel "het derde oog" genoemd. Ook deze buitengewone eigenschappen kunnen zich op verschillende niveaus ontwikkelen, afhankelijk van de geestelijke ontwikkeling van de mens die deze gaven toevertrouwd krijgt.

Wie helderziend is, kan meestal de dichtste vorm van de aura waarnemen. Hij ziet dan om het hoofd en de schouders een witachtige uitstraling, al dan niet voorzien van kleuren. Nu bestaat er ook een verschijnsel dat "nabeeld" genoemd wordt, en dat optreedt wanneer de ogen vermoeid raken. Je kunt zelf controleren of dat wat je ziet nabeeld is of aura, door je ogen van de persoon naar wie je kijkt, af te wenden. Beweegt het verschijnsel met jouw oogbeweging mee, dan is het een nabeeld. Blijft het bij de persoon hangen, of verdwijnt het helemaal, dan is het aura. Wanneer je blijkt een aura te kunnen zien, en je vindt het leuk, dan kun je die helderziendheid ontwikkelen door te oefenen - je merkt vanzelf, hoe ver je komt. Denk je, dat je nog verder zou moeten kunnen, dan moet je een leraar zoeken.

Bij helderziendheid kan ook het zien van gebeurtenissen uit een andere tijd horen, en het waarnemen van alle functies van de aura. Wanneer je denkt dat dat bij jou het geval is, dan moet je ook een leraar zoeken, want het is niet goed om dat soort ervaringen alleen te moeten verwerken.

Wie helderruikend is, kan ruiken wanneer iemand vanuit de geestelijke wereld bij hem is. Wie helderruikend is, is ook altijd helderhorend, zodat hij contact kan zoeken met wie hij ruikt.

Iemand die helderwetend is, weet "vanzelf" wat waar is en wat leugen is. Helderwetendheid gaat altijd samen met heldersprekendheid, wat inhoudt, dat wat uitgesproken is, altijd volkomen waar is. Er bestaan dus echt mensen die absoluut geen onwaarheid kunnen spreken. Helaas is dit een van de zeldzaamste gaven.

De lichamelijke functie van de keelchakra is de regeling van de energie voor het spreken en het zingen. De geestelijke functie is de verzorging van de energie voor het uitspreken van gedachten en zorgen en voor het uiten van emoties in woorden en gezang. Veel mensen hebben last van hun keel of stembanden, doordat ze zich niet (kunnen) uiten en zo hun keelchakra hebben ziek gemaakt.

De hartchakra verzorgt de lichamelijke energie voor het hart, de bloedsomloop en de hormoonklieren. De geestelijke taak is het verzorgen van de energie voor het geven en ontvangen van Liefde. Veel mensen met problemen op dat lichamelijke gebied zijn op het gebied van de Liefde ernstig tekort gekomen of hebben zich op dat gebied misdragen.

Wie het gebod "Hebt Lief" niet opvolgt, heeft een grote kans op een hartkwaal, doordat zijn hartchakra op geestelijk gebied kapotgemaakt wordt en daardoor ook lichamelijk niet meer goed kan werken.

De maagchakra wordt algemeen "zonnevlecht" genoemd. Deze chakra is de grootste van allemaal en is, mede daardoor, ook het meest kwetsbaar. Op lichamelijk gebied regelt hij de energie voor de gehele stofwisseling - dus niet alleen de spijsvertering, maar ook de opname van zuurstof in het bloed, het lymfesysteem, de reiniging van het bloed en de werking van de lever en de alvleesklier.

Het geestelijke gebied van deze chakra is het terrein van de spanningen.

Elke gebeurtenis - of het ontbreken ervan - brengt een zekere spanning met zich mee, waardoor de mens in staat is, alert te reageren. Wanneer de mens goed reageert, verdwijnt die spanning weer - tenzij hij door zijn reactie weer gebeurtenissen veroorzaakt, die meer spanning opwekken. Dreigt er te grote spanning te ontstaan, dan krijgt de mens de aandrang, zich (voorlopig) aan de gang van zaken te onttrekken, zodat hij zich weer kan ontspannen. Na verloop van tijd voelt hij zich dan weer tegen alles opgewassen, en kan hij verder gaan met zijn dagelijks leven. Helaas komt het buitengewoon vaak voor, dat iemand die impuls om zich terug te trekken, negeert. Meestal voelt hij zich moreel verplicht om door te gaan, ook al weet hij, dat het slecht voor hem kan zijn. Gaat hij zo ver, dat zijn zonnevlecht ziek wordt, dan kunnen er allerlei lichamelijke klachten ontstaan op het gebied van de stofwisseling.

Sommige van die ziekten zijn al in aanleg aanwezig, en krijgen door die spanningen de gelegenheid, uit te barsten. Bij die ziekten is het vervelende, dat zij niet overgaan als de zonnevlecht weer geneest. Zij blijven steeds last veroorzaken en reageren op de minste spanning met een nieuwe aanval.

De miltchakra verzorgt de energie voor de milt, de gal, de bijniere, de blindedarm en de blaas. Ook de lichamelijke reactie op temperatuurverschillen wordt door de miltchakra verzorgd. Dit laatste is ook zijn enige geestelijke functie, namelijk het gevoel van aangenaam of onaangenaam bij verschillende temperaturen.

De miltchakra is door zijn geringe geestelijke taak relatief erg sterk; het gebeurt nooit, dat hij door verkeerd reageren van "zijn" organen ziek wordt. Wel is het zo, dat wanneer een van die organen ziek is, men overgevoelig reageert op temperatuurwisselingen.

De onderste hoofdchakra is de stuitchakra. De lichamelijke functie is het verzorgen van de voortplantingsorganen en de voortplanting zelf.

Tot het nog ongebooren kind zijn eigen aura krijgt, wordt zijn energie verzorgd door de stuitchakra van de moeder.

Het geestelijk gebied van de onderste chakra is de sex en de wellustgevoelens. Wanneer deze chakra ziek is, kunnen perverse neigingen ontstaan. Wordt daaraan toegegeven, dan wordt de chakra steeds zieker, en de afwijking steeds sterker.

Net als bij normaal sexueel gedrag (dat is sexueel verkeer waarbij beide partijen zich gelukkig voelen) is er na een hoogtepunt een periode van ontspanning waarin sex absoluut onbelangrijk lijkt. Er is maar één manier om perversiteiten bij jezelf te voorkomen: niet doen. Blijf uit de situaties waarvan je weet dat die de behoefte opwekken en vermijd gedachten er aan.

Een zieke stuitchakra kan door zuiverheid genezen. Wanneer een magnetiseur de chakra's behandeld heeft, dan is ook de stuitchakra weer gezond, maar de minste onzuivere wens maakt hem weer ziek.

Niet ieder probleem op sexueel gebied heeft te maken met perversiteit. Heel veel partners lijden onder een gebrekkig functionerende stuitchakra en kunnen niet van hun sexuele relatie genieten. Dan is de onderste chakra niet ziek, maar onvoldoende ontwikkeld. Wanneer er in de jeugd niet ontspannen over sex gesproken kan worden, is de kans groot dat de onderste chakra zich onvoldoende ontwikkelt, en dan is het erg moeilijk geworden, een prettige sexuele relatie met je partner te hebben. Wanneer je dat bij jezelf of bij je partner merkt, dan is de enige manier om alsnog een ontspannen relatie op te bouwen, heel voorzichtig en stapje voor stapje je eigen en elkaars lichaam te verkennen. Van het grootste belang is het daarbij om alles te bespreken, niet alleen wat je prettig vindt, maar ook waar je (nog) bang voor bent. Forceren is daarbij het slechtste wat je doen kunt. Bedenk, dat je samen nog tientallen jaren voor de boeg kunt hebben als alles goed gaat, dus overhaast niets.

Wie zelf kinderen heeft, en ze geen sexuele voorlichting kan geven, doet er goed aan, dit gewoon te vertellen. Leg ze uit dat terrein voor jou echt onbespreekbaar is, en wijs ze op de - uitstekende - lectuur op dat gebied. Vertel ze, dat ze gerust met vragen mogen komen, maar dat je niet altijd antwoord zult kunnen geven. Daarmee voorkom je, dat je kinderen sexueel misvormd raken. Dat wil niet zeggen dat ieder kind zonder sexuele opvoeding perversiteiten ontwikkelt, maar dat wil zeggen dat ieder kind zonder sexuele ontspanning problemen krijgt op dat gebied.

### **Magnetiseren**

Alles is hetzelfde. Alle materie is energie en alle energie is Liefde. Wanneer iemand van je houdt, word je warm - en warmte is energie. Als je materie vernietigt, komt er warmte vrij - en warmte is energie. Warmte is ook trilling, evenals licht en geluid. Het enige verschil is de frequentie van de trillingen, die uitmaakt of je materie, warmte, licht of geluid waarneemt - en wat je ook waarneemt, de bron is Liefde. Zelfs het kwaad is voortgekomen uit de Liefde, doordat het zich afscheidde van de Bron en zich er tegen keerde.

Liefde heeft alles veroorzaakt, ook de mens. De mens bestaat uit verschillende materiën, die alle in stand gehouden worden door voedsel, water en de lucht die hij inademt. Die leveren hem de energie die hij nodig heeft om zich goed te voelen.

Er zijn mensen, die in staat zijn, pijnen en ziekten bij anderen te verminderen en soms zelfs te genezen. Sommigen spreken daarbij een gebed uit, anderen leggen hun handen op je hoofd, en weer anderen gaan met hun handen langs je lichaam waarbij ze je soms wel, en soms niet aanraken.

Wat doen die mensen?

In het kort gezegd: zij activeren de Scheppingskracht, en geven die richting.

Iemand die vaak gebruik maakt van de gave om Energie door te geven, wordt wel magnetiseur genoemd. Dat woord is in zwang geraakt, doordat men vroeger dacht dat men met magnetische stralingen te maken had. In zekere zin is dat ook wel zo, want alle energie is verwant, maar iemand die magnetiseert is wel heel anders bezig dan een steen, hoeveel stralingskracht die ook mag hebben.

Wie deze gave graag zou hebben, maar niet weet of hij hem mag gebruiken, kan gerust zijn. Iedereen is in staat, Energie te schenken aan een medeschepsel, en iedereen mag dat ook doen. Of jij ook speciale gaven op dat terrein hebt, blijkt

dan vanzelf uit de resultaten die je boekt. Daarbij komt nog, dat wie heel graag wil helpen, enorme vorderingen maakt en vaak zie je ook, dat "gewone" mensen plotseling genezers blijken te zijn geworden. Deze gaven zijn dus niet altijd aangeboren, maar kunnen je ook tijdens je leven toevertrouwd worden.

Wie de gave heeft ontvangen van het magnetiseren, is in staat de energie die hij nodig heeft voor anderen op te nemen via zijn kruin- en hartchakra's, en weer af te staan via de oog- en handchakra's. Daar hoeft hij zich niet van bewust te zijn, dat gebeurt zodra hij zich tot zijn medemens richt; ook wanneer hij helemaal niet weet, dat hij die gave heeft. Wie met zo iemand over zijn zorgen spreekt, voelt zich na dat gesprek gesterkt en vol goede moed. Doordat de ander zijn Liefdevolle aandacht op hem richtte, zond hij Energie via zijn ogen, zodat er werkelijk geholpen werd.

Dat magnetiseren genezend werkt, betekent niet, dat de medische wetenschap overbodig is. Het lichaam kan veel sneller genezen, wanneer er ook een juiste medische behandeling toegepast wordt. Een kankergezwel moet weggenomen worden, als dat kan - en dan zorgt de Energie ervoor, dat de verdere medische behandeling het grootste effect heeft. Daarbij komt nog, dat voorkomen moet worden, dat een magnetiseur de pijnsignalen wegneemt, zonder dat er op de oorzaak gelet wordt. Wie bij iemand bijvoorbeeld buikpijn geneest zonder dat de oorzaak ervan bekend is, kan de schuld op zich laden, dat de patiënt sterft aan buikvliesontsteking. Over het algemeen geldt: ga bij klachten eerst naar een arts, zodat de kwaal goed behandeld kan worden. Ga daarna ook naar een magnetiseur, die de medische behandeling aanvult met de zijne. Een magnetiseur mag ook geen medicijnen voorschrijven; hij mag alleen adviezen geven over leef- en eetgewoonten. Zijn belangrijkste werk blijft echter altijd: het doorgeven van de Scheppingskracht.

### **Leren magnetiseren**

Wie zijn handpalm langzaam naar iemand toe beweegt, voelt op ongeveer vier centimeter afstand een soort warmteschild. Dat is de begrenzing van het etherlichaam. Je kunt het etherlichaam langzaam volgen met je hand; overal voel je op zo'n vier centimeter afstand dat laagje warmte - als alles tenminste goed is met die ander.

Is iemand ziek, heeft hij ergens pijn, of is er een lichaamsdeel niet gezond (ook zonder dat dat al klachten gaf), dan voel je boven de plaats van de "afwijking" geen warmte; het lijkt integendeel of het lichaam daar kou uitstraalt. Heb je zo'n koude plek gevonden, dan kun je je hand daar langzaam in heen en weer bewegen, net zo lang, tot die plaats weer warmte uitstraalt. Dat is het teken, dat het betreffende lichaamsdeel nu weer voldoende energie heeft. Zo tast je het hele etherlichaam af en behandelt alle koude plekken. In het begin zul je daar erg lang over doen, want je handchakra's zijn dan nog niet helemaal ontwikkeld. In het begin is het ook erg moeilijk om de temperatuurverschillen te voelen, maar naarmate je vaker oefent, zul je steeds beter met je handen kunnen waarnemen en zul je ook steeds sneller de warmte voelen opkomen.

Wie op deze manier te werk gaat, schenkt de ander de energie die hij op dat moment voor zijn lichaam nodig heeft. Welke uitwerking dat heeft, moet je altijd afwachten: de ene keer is er een opmerkelijk resultaat, de andere keer merkt de ander niets. Als dat laatste zo is, moet je niet denken, dat jouw hulp waardeloos is. Het kan van veel factoren afhangen of, en hoe sterk, de werking van de energie merkbaar is. Het kan aan jou liggen, en ook aan de ander. Daarom kun je ook nooit zeggen: "Kom maar hier, dan help ik je er wel van af," want dat weet je niet van te voren. Het enige dat je zeker weet, is, dat jij energie schenkt; de rest moet je afwachten.

Wie iemand op deze manier helpt, maakt gebruik van de Scheppende Liefdekracht die zich om ons heen bevindt. Door af en toe heel diep te ademen - door je neus - voorkom je, dat je iemand helpt met jouw eigen energie en daardoor uitgeput raakt. Wie niet voldoende ademt, moet voortdurend zijn handen afslaan of wassen, omdat hij de negatieve energie van de ander via zijn handchakra's opneemt, en daardoor de klachten van die ander zelf gaat voelen.

Diezelfde energie bevindt zich ook in water. Door veel water te drinken verzorg je je eigen energie, en kun je gemakkelijker energie schenken.

Het is goed, zo veel mogelijk mensen op deze manier te helpen. Het is niet goed, er geld mee te verdienen. De Scheppingskracht staat ons vrij ter beschikking, de tijd die voor het helpen nodig is krijgen wij zonder er ook maar iets voor te hoeven doen, en het geven van Liefdekracht geeft ons zo'n sterke vreugde, dat wij voor de "inspanning" meer dan voldoende beloond zijn. Wie voor zijn dagelijks bestaan afhankelijk is van een inkomen, moet dat op een andere manier verwerven. Deze manier van helpen mag alleen op Liefde gebaseerd zijn, en mag niet beoedeld worden met de onderliggende behoefte aan geld.

Er zijn vele manieren om de medemens te helpen, zijn energie te verbeteren. Acupunctuur, voetzoolreflexmassage, kinesiologie - in feite iedere benadering die tot doel heeft, een medemens te helpen. Wie daarbij masseert, maakt gebruik van de krachtlijnen van de aura, die door het lichaam gaan. Wie de ander daarbij niet aanraakt, maakt gebruik van de mogelijkheid van het etherlichaam om energie op te nemen.

Alles wat je voor een ander doet met het doel hem te helpen, is goed.

### **Het negatief gebruik van Energie**

De Energie kan ook negatief gebruikt worden; de mens is daar vrij in. Meestal zal men niet verder gaan dan een verwensing, en zolang die niet hardop geuit wordt, heeft hij geen effect op iemand anders dan de denker zelf. Wie negatief denkt, vervuult zijn aura met negatieve krachten, die zeer veel Energie nodig hebben

om weer ongedaan gemaakt te worden. Wie niet ophoudt met negatief denken, maakt zijn eigen aura ziek, zodat op den duur ook zijn lichaam ziek wordt. Zo lang het echter bij denken blijft, is er verder niemand, die daardoor gekwetst wordt.

Anders is het, wanneer men bij het denken een daad voegt. Een hardop geuite verwensing beïnvloedt degenen die hem horen; hun humeur wordt erdoor veranderd en hun genegenheid voor de verwenser vermindert.

Wie voortdurend grof in de mond is, wordt door niemand gewaardeerd.

Er zijn mensen, die door middel van magie proberen een ander te beïnvloeden. Wie dat probeert, is altijd negatief bezig, ook al denkt hij het met de beste bedoelingen te doen. Het enige verschil tussen "witte" en "zwarte" magie is het vermeende doel; de bron is altijd negatief. De kracht van het effect van de bezweringen hangt af van degene voor wie ze bestemd zijn. Is die mens positief, dan heeft geen enkele beïnvloeding ook maar het geringste effect, zelfs al zou zijn aura niet helemaal gezond zijn. Is die mens echter negatief, bijvoorbeeld door voor de magie bang te zijn, dan stelt hij zich voor de negatieve krachten open. Die krachten kunnen dan zijn aura binnendringen en van daaruit zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid beïnvloeden. Doordat hij zich voor het negatieve heeft opengesteld, ondergaat hij niet alleen de negatieve invloeden die door mensen op hem afgestuurd worden, maar ook de negatieve invloeden die vanuit de negatieve geestelijke sferen op de mensheid afgevuurd worden. Daardoor wordt alle negativiteit in hem versterkt, zodat het heel moeilijk kan zijn, weer "gewoon" te worden.

De afzender van die negatieve energie heeft zich, om zijn doel te bereiken, ook voor het negatieve opengesteld, zodat hem hetzelfde overkomt als zijn slachtoffer - alleen in sterkere mate, doordat hij het initiatief genomen heeft. Wie bewust een ander kwaad toewenst, doet dat ook voor zichzelf.

Ook degenen die via magische rituelen trachten de mens of de wereld positief te beïnvloeden, zijn negatief bezig. Alle Energie die ongevraagd opgewekt wordt met het doel, iemand of iets te verbeteren, wordt negatief gebruikt, en heeft daardoor geen positief effect - zelfs niet op de afzenders. Degenen die de gave ontvangen hebben om anderen te kunnen genezen, mogen die gave pas gebruiken, wanneer daarom gevraagd wordt.

## HET KWAAD

Over het algemeen kun je je het kwaad het best voorstellen als een kracht, die het negatieve in de mens stimuleert. Meestal is dat het enige wat de mens ervan kan ervaren, een invloed die zuigt, vermoeit en je geestelijk naar beneden trekt. Het manifesteert zich ook in stemmen, of in drogredenen, die er voor zorgen, dat de levende mens daden ver richt, die ongelukkig maken. Iedere negativiteit in de mens trekt die kracht aan; iedere positiviteit stoot die kracht af.

Toch heeft ook het kwaad gestalten. Een heel enkele keer komt het voor, dat de levende mens daar iets van ziet, in zijn nachtmerries of in negatief gekleurde helderziende momenten. Bij iedere vorm van negativiteit die de mens kan bedenken of verrichten heeft het kwaad een eigen gestalte veroorzaakt. Die gestalten hebben geen eigen identiteit, maar zij maken deel uit van het geheel van kwaad. Wanneer de mens ophoudt met een bepaalde negatieve daad, verdwijnt de bijbehorende gestalte en is niet meer terug te vinden.

Dit is de macht van de mens over het kwaad: door het verdwijnen van de negativiteit van de mens kan het kwaad zich niet meer voeden aan de levenskracht van de mens - en verdwijnt volkomen.

Toen de negatieve sferen veroorzaakt werden, doordat de mens na zijn leven het Licht afwees, werden die sferen ook bevolkt door demonen. Demonen zijn schepselen die ooit in de hoogste sferen vertoefden, maar hun stuwende krachten negatief wilden gebruiken. Zodra de mens de negatieve sferen betreedt, staat hij onder hun bevel.

In de eerste negatieve sfeer oefenen zij als leider terreur uit, zodat het "leven" daar als ondragelijk ervaren wordt. Op hun bevel wordt er gemoord, gemarteld, en verkracht op de meest grove en sadistische manieren. Men kan er niet sterven, hoewel velen dit verlangen. Er worden gigantische legers op na gehouden, bestaande uit mannen, vrouwen en kinderen, die alles vernietigen wat binnen hun bereik is. In die sfeer is er namelijk materie, nog grover van stof dan wij op aarde kennen. Er zijn demonen, die van die materie bouwsels laten maken door slaven: mannen, vrouwen en kinderen. Iedere demon houdt er zijn eigen legers op na en zijn eigen slaven. Er gebeurt niets, wat positief is, dus opruimen van ruïnes of slachtoffers is er niet bij. Men kan daar weliswaar niet sterven, maar wanneer je hele (ether)lichaam vernietigd is, heb je geen macht meer over de resten. Ieder slachtoffer is dus bij bewustzijn...

Vanuit de negatieve sferen hebben zij hun fantasieën in de geestelijke wereld van de aarde geplaatst. Die fantasieën hebben de walgelijkste vormen, vol geslachtsorganen en liederlijke afwijkingen. Ze voeden zich met etherkracht uit de aura's van levenden, maar kunnen dat alleen, wanneer die negatief zijn, en een zieke aura hebben. Zodra zo iemand dus iets doet of denkt wat negatief is, trekt hij hele horden van die gedochten aan, die dan vechten om zijn kracht te kunnen opzuigen. Daarbij sporen zij hem aan om door te gaan met zijn gedrag, en zenden hun eigen energie naar zijn brein, zodat daar overspannen beelden en wensen kunnen ontstaan.



Hierdoor komt het, dat iemand die aan een negatieve fantasie of een negatieve daad begonnen is, het gevoel krijgt dat hij er niet mee kan stoppen, voor hij helemaal uitgeput is. Wie een positief levensdoel heeft, is voor zulke wezens onzichtbaar, ook al is hij tijdelijk negatief, en ook al zou zijn aura ziek worden zijn. Wie een positief levensdoel heeft, hoeft dus niet bang te zijn dat hij ooit zulke gedochten voedt. Wie een negatief levensdoel heeft, wordt altijd in de gaten gehouden door demonen en hun voortbrengselen. Zo lang zijn aura gezond is, kunnen ze alleen zijn energie zuigen wanneer hij een negatieve daad verricht, en blijven zijn eventuele negatieve gedachten binnen zijn eigen omhulling. Ze genieten echter wel van het aanschouwen ervan - voor hen zijn negatieve gedachten zichtbaar zoals wij filmbeelden kunnen zien.

Een van de verschrikkelijkste dingen die de demonen en hun gedochten kunnen bewerkstelligen, is het volgende.

Wanneer iemand een natuurlijke dood sterft, lost zijn aura op in de ether (de kosmos) en verdwijnt. Ook de etherkrachten, die in feite de Liefdekrachten van de Almachtige zijn, vloeien weer terug in de kosmos, waar zij gezuiverd worden en weer in het Geheel opgenomen worden. Wat dat betreft maakt het niet uit of de dode positief was of negatief; in elk geval vloeit de etherkracht terug in de kosmos. Sterft iemand echter door geweld, dan gebeurt er iets heel anders met zijn etherkrachten. Geweld is negatief, en dat veroorzaakt, dat het negatieve zich van die krachten meester kan maken. Wanneer het geweld waarmee de dood veroorzaakt wordt, een ongeluk is, waarbij geen opzet in het spel is, dan worden de etherkrachten onmiddellijk opgezogen door de gedochten van het kwaad. Zij zijn daardoor sterk genoeg om mensen met een negatief levensdoel en een zieke aura te beïnvloeden, zodat die dan de neiging in zich voelen opkomen, zich nergens iets van aan te trekken. Integendeel, zij krijgen de behoefte om ook geweld te veroorzaken. Mocht er naar de zin van de gedochten te weinig gereageerd worden, dan verenigen zij zich en smelten samen tot één reusachtig monster en spuiten hun kracht over de plaats des onheils. In dat geval voelen zelfs mensen met een gezonde aura en een positief levensdoel de invloed ervan en kunnen worden meegezogen in de algemene beroering.

Het spreekt bijna vanzelf, dat veel van die wezens zich ophouden op snelwegen en kruispunten, en dat ze hun krachten vooral bundelen bij demonstraties, voetbalwedstrijden en slagvelden.

Is er bij de gewelddadige dood opzet in het spel, dan vloeien de etherkrachten van het slachtoffer regelrecht de aura van de dader binnen. Dat geeft hem het gevoel dat hij iets groots verricht heeft, dat hij werkelijk leeft. Het is de "kick" van moordenaars. De etherkrachten gaan altijd over naar de directe dader, ook al handelt hij in opdracht, of zou hij geestelijk ontoerekeningsvatbaar zijn. Het is een kosmisch mechanisme. Iedereen die doodt, krijgt de levenskrachten van zijn slachtoffer - en dat geldt voor alle warmbloedige schepselen. Etherkrachten zijn namelijk gebonden aan het bloed, dat veel meer voor de mens betekent dan met instrumenten vast te stellen is.

Zodra er bloed vloeit, al is het maar weinig, verliest de mens iets van zijn levenskracht. Gelukkig zijn er verschillende organen die de samenstelling en de hoeveelheid ervan voortdurend op peil houden... Iedere moord, en alle geweld waarbij bloed vloeit, veroorzaakt dat er levenskracht overgaat van het slachtoffer op de dader. De mens heeft dat al heel lang geleden ontdekt, en "profiteerde" er van door zijn slachtoffers op te eten, langzaam dood te laten bloeden of ritueel te offeren. Door het verhoogd bewustzijnsgevoel dat daar het gevolg van is, maakte hij zichzelf wijs, dat hij een intens contact met een god ervoer. Hij kon erdoor in trance raken, en zo communiceren met zijn god, of die door zijn mond laten spreken. In feite was hij omringd door kwijlende monsters, die zich aan hem voedden...

Eén van de tien geboden uit de bijbel luidt: gij zult niet doden. Dat gebod geldt voor alle schepselen, ook voor de priesters uit die tijd, en het slaat zowel op mensen als op dieren.

### **HET ZUIVEREN VAN DE GEESTELIJKE WERELD**

Het kwaad is voor zijn bestaan afhankelijk van de negativiteit van de mens. Wanneer de mens ophoudt met negatieve daden te verrichten en negatieve gedachten te koesteren, wordt het kwaad niet meer gevoed, en verdwijnen eerst de monsterlijke gedachten. Dan, als ook de demonen nergens meer houvast kunnen vinden, verdwijnen ook zij, evenals de geesten van mensen die zich aan de geestelijke sfeer van de aarde vastgeklampt hadden. Doordat vanuit de hogere sferen voortdurend mensen uit de negatieve sferen verlost worden, en er dan geen mensen meer bijkomen, raakt ook de hel leeg - en kan opgeheven worden.

